



Kijk, er valt **sneeuw** in de **stad**, zegt Sara. Ze draait de sneeuwbol om. Wat mooi! zegt Sam. Er is van alles te zien: een **station**, een **schaap** in de wei en een **ster** in de lucht. Van dat mooie plaatje krijg ik zin om te schaatsen!

Voordat je een **schaats** aantrekt, moet je wel eerst je **soep** en je **sla** opeten, zegt mama.

En daarna kunnen we beter met de **slee** gaan spelen, zegt Sara. Ze wijst naar het raam.

Hoera! Buiten sneeuwt het nu ook, roept Sam blij.



station



stempel



sneeuw



schaats



sla



slee



ster



stad



soep



stoel



sjaal



schaap